

Waar ben ik veilig?

Over leven in een wereld vol risico's.

Risico's zijn niet te vermijden. We moeten soms keuzes maken zonder te weten wat de uitkomst zal zijn. En we zijn kwetsbaar: in het verkeer, op internet, maar ook thuis en in de omgang met mensen. Berichten over bijvoorbeeld terreur, criminaliteit en gesjoemel met voedsel geven ons een gevoel van onveiligheid. Waar zijn we nog veilig? En hoe gaan we om met tegenslagen?

We dekken ons graag in met verzekeringen en allerlei veiligheidsmaatregelen. De een vermijdt risico's, de ander accepteert 'gevaar' makkelijker. Bij sommigen roepen deze gevaren juist angst en wantrouwen op. Iemand anders treedt het leven en andere mensen juist meer met vertrouwen tegemoet.

In de zoekdienst van 4 maart gaan we over dit thema in gesprek en bieden we ook een christelijk perspectief op het omgaan met risico's. Een perspectief dat vanuit de Bijbel ons wil helpen met meer moed en vertrouwen in het leven te staan.

Meer over de zoekdiensten

Wat doe ik met mijn leven? Waar ga ik heen? Is er meer? Is er een God? Wie tijd wil nemen voor deze vragen is van harte welkom bij onze zoekdiensten, elke eerste zondag van de maand: een plek om te zoeken en wellicht ook te vinden.

facebook.com/pgdelft - facebook.com/tijdvoorGod