

# Pasen een lentefeest?

Op 1 april vieren we Pasen. Met paaseieren, voorjaarsbloemen en andere typische paasartikelen lijkt het vooral een lentefeest. Maar ken je ook het verhaal achter Pasen?

Pasen is het verhaal over Jezus, over zijn opstanding uit de dood. Met zijn lijden en sterven, waarover de verschillende passies vertellen, was het geen 'einde verhaal'. De Bijbel vertelt dat Jezus na drie dagen opstond uit de dood en zich levend liet zien aan zijn volgelingen. Deze ontmoeting met de opgestane Jezus had een enorme impact op hun leven. Een impact die ze niet voor zichzelf wilden houden.

In de zoekdienst van 1 april wordt hun Paasverhaal opnieuw verteld. Met teksten en muziek wordt het dichtbij gebracht. Je bent van harte welkom om het verhaal van Pasen mee te beleven als een verhaal dat nog altijd deze impact heeft.

## Meer over de zoekdiensten

Wat doe ik met mijn leven? Waar ga ik heen? Is er meer? Is er een God? Wie tijd wil nemen voor deze vragen is van harte welkom bij onze zoekdiensten, elke eerste zondag van de maand: een plek om te zoeken en wellicht ook te vinden.

[facebook.com/pgdelft](https://facebook.com/pgdelft) - [facebook.com/tijdvoorGod](https://facebook.com/tijdvoorGod)