

De kracht van dankbaarheid

Over dankbaar leven

De zoekdienst van 1 juli gaat over dankbaarheid. Wie dankbaar is, staat gelukkiger in het leven, zo wijst onderzoek uit. Dankbaarheid kan een positieve kracht zijn in je leven. Het betekent dat je de dingen van je leven niet als vanzelfsprekend of als recht ziet, maar als geschenk. Het betekent kijken naar wat je wél hebt en niet alleen zien wat je tekort komt of anders zou willen.

Hoe kunnen we meer leven uit dankbaarheid en minder vanuit ontevredenheid, teleurstelling of onbehagen? Wat voor effect heeft een houding van dankbaarheid op onszelf en op onze omgeving?

In de zoekdienst gaan we hierover in gesprek en luisteren we naar liederen, een bijbelgedeelte en een overdenking over dit thema. Voorganger in de dienst is René Strengholt, missionair werker van de Protestantse gemeente Delft.

Bedankt voor het lezen en we zijn blij als u er op 1 juli bij bent. Van harte welkom!

Meer over de zoekdiensten

Wat doe ik met mijn leven? Waar ga ik heen? Is er meer? Is er een God? Wie tijd wil nemen voor deze vragen is van harte welkom bij onze zoekdiensten, elke eerste zondag van de maand: een plek om te zoeken en wellicht ook te vinden.

facebook.com/pgdelft - facebook.com/tijdvoorGod