

Willen we beter worden?

Over gezondheid, ziekte en genezing

Als je vraagt naar wat mensen belangrijk vinden, staat gezondheid bovenaan de lijst. Ja, wie wil er nu niet beter worden! Er wordt wat gebeden om genezing – binnen en buiten de kerk. Mag je dan een wonder verwachten of is dat te naïef gedacht? Betekent 'beter worden' altijd afwezigheid van ziekte of word je soms door ziekte een beter mens?

Voorganger in de zoekdienst is dominee Rob van Essen. Als verpleegkundige begonnen, is hij al vele jaren actief op het terrein van geloof en gezondheid, ziekenzalving en rouwbegeleiding. Hij is er van overtuigd geraakt dat geloof grond onder de voeten geeft als ziekte en handicap toeslaan.

Welkom op zondag 7 oktober!

Meer over de zoekdiensten

Wat doe ik met mijn leven? Waar ga ik heen? Is er meer? Is er een God? Wie tijd wil nemen voor deze vragen is van harte welkom bij onze zoekdiensten, elke eerste zondag van de maand: een plek om te zoeken en wellicht ook te vinden.

facebook.com/pgdelft - facebook.com/tijdvoorGod